

2 De wijnstok en de ranken

"Ik zal niet altijd bij jullie zijn", had Jezus gezegd. Wij waren er het hart van in. Wat moesten wij doen, hoe moesten wij verder leven als Jezus niet meer bij ons zou zijn? Zouden wij ooit aan mensen kunnen vertellen over God zoals Hij dat deed? We keken naar elkaar en de moed zonk in onze schoenen. Jezus zag ons zwijgend bij elkaar zitten en Hij begon te vertellen:

boek p 65 "Jullie weten toch hoe de druiven groeien? Een wijnstok komt uit de grond en wordt langs een muur geleid en daaraan groeien ranken en aan die ranken komen druiventrossen. Ik ben een soort wijnstok en God, Mijn vader, is de baas van de wijngaard. Als één van Mijn ranken geen druiventrossen draagt, snoeit Hij die rank weg. Maar jullie zijn ranken die echt bij Mij horen. Jullie hebben zo vaak naar Mij geluisterd dat jullie echt met Mij verbonden zijn. Zolang jullie verbonden blijven met Mij, zullen jullie vrucht dragen. Als jullie losraken van Mij, dan lukt het jullie niet. Dan verliezen jullie de moed of zijn jullie bezig met de foute dingen. Nee, blijf verbonden met Mij zoals de ranken met de wijnstok, dan zal jullie leven vruchtbaar zijn en zullen jullie goede dingen kunnen doen. Dan horen jullie ook bij God. Alleen de ranken die los zijn van Mij en geen vrucht dragen, worden afgesneden en verdroogd en in het vuur gegooit. Maar jullie, jullie horen voor altijd bij Mij."

Ja, dat wilden we geloven.

**Het verhaal voor
de kinderen
Kolet Janssen**